

Schets 6 – Werken of vrucht

Galaten 5

Benodigheden voor deze bijeenkomst

- Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking.
- Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende.
- Apparatuur om het filmpje op ABC van het geloof te bekijken.
- Materiaal voor het maken van een tekening of schilderij (slotopdracht).

Opening

- Te lezen bijbelgedeelte:
 - ✓ Galaten 5
 - ✓ Romeinen 14:13-23
 - ✓ Efeze 4:1-32
- Vanuit de belijdenis:
 - ✓ Heidelbergse Catechismus, zondag 32 t/m 44
 - ✓ Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 24
 - ✓ Dordtse Leerregels hoofdstuk 5, artikel 1 t/m 4
- Suggesties om te zingen:
 - ✓ Psalm 15
 - ✓ Psalm 17:3
 - ✓ Psalm 119:3 en 18
 - ✓ Psalm 143:10
 - ✓ Laat m'in U blijven groeien, bloeien
 - ✓ Al sprak ik met een mensentong
 - ✓ Jezus, open mijn oren
 - ✓ Wees ook jij een discipel
- Gebedspunten:
 - ✓ Bid of de vrucht van de Geest zichtbaar mag worden in ons leven.
 - ✓ Vraag of de Heere de werken van de duivel af wil breken.

Doelstelling

De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:

1. Hoe gebruik je christelijke vrijheid op een goede manier?
2. Wat is het verschil tussen de werken van het vlees en de vrucht van de Geest?

Alternatieve (start)opdracht

Verdeel de groep jongeren in kleine groepjes van ca. 5 personen. Verdeel de negen woorden uit vers 22 over de verschillende groepjes. Bij de woorden die een groepje jongeren gekregen

heeft, moeten ze een bijbels voorbeeld én een actueel voorbeeld noemen. Dat mag iemand uit hun familie zijn maar ook breder. Voorbeeld: bij het woord zachtmoedigheid is een bijbels voorbeeld Mozes. Een actueel voorbeeld zou kunnen zijn: mijn opa.

Achtergrondinformatie

Betekenis benoemen

Galaten 5 zoomt in op de concrete invulling van de christelijke vrijheid.

Actualiteit aangeven

Vrijheid wordt soms opgevat als een losbandig leven. Dat is de christelijke vrijheid echter niet. Een vrij leven is een leven dat geleid wordt door de Heilige Geest. Door Hem kan en wil de gelovige tegen alle zonden in zijn leven strijden. Paulus geeft praktisch onderwijs door aan te tonen wat een geestelijk leven uitwerkt in tegenstelling tot een vleeselijk leven.

Christus centraal stellen

De vrijheid is alleen te danken aan de vrijmaking door Jezus Christus.

Kerntekst is:

“Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen” (Gal. 5:1).

Het hele hoofdstuk maakt een scherp onderscheid: of je staat in de christelijke vrijheid die door Jezus Christus verworven is óf je staat nog onder de wet en probeert door eigen werken zalig te worden. In het laatste geval zal Christus geen waarde voor je hebben.

Het juk der dienstbaarheid: Het onderhouden van de Joodse ceremoniële wetten en regels.

Elkaar bijten en vereten: Ruziemaken en twisten met elkaar

De vrucht van de Geest

Paulus, de schrijver van deze brief, richt zich tot christenen in Galatië, een gebied in het noorden van centraal Klein-Azië (het huidige Turkije). De brief maakt duidelijk dat de dood van Christus het begin is van de tijd van het nieuwe verbond. Gelovigen hoeven geen Jood meer te worden of zich aan de wet van Mozes te houden. Het Evangelie is juist dat men gerechtvaardigd wordt door geloof alleen, niet door gehoorzaamheid aan de wet. In deze tijd van het nieuwe verbond moeten christenen leven door de leiding en kracht van de Geest.

Dat brengt bij hoofdstuk 5 en 6 van deze brief. Leven door de Geest. In 5:1-12 roept Paulus de Galaten ertoe op te staan in de vrijheid, te leven uit de vrijheid. Als christen zijn ze niet meer gebonden aan de wet, maar vrij. Dat is een vrijheid waarmee Christus hen heeft vrijgemaakt. Daarom moeten ze zich niet weer laten belasten door het juk van de slavernij. In Christus Jezus heeft alleen het geloof kracht, en dat geloof is door de liefde werkzaam.

In v.13 gaat Paulus hierop door: geroepen tot vrijheid. Leef niet als slaaf, maar als vrije. Hoe? Dien elkaar door de liefde. Dat is namelijk de vervulling van de wet (v.14).

Vanaf v.15 worden 'vlees' en 'Geest' tegenover elkaar gezet. De gemeente wordt ertoe opgeroepen te wandelen (!) door de Geest. Want als je uit het vlees leeft, doe je ook de werken

van het vlees, v.19: overspel, onreinheid, afgoderij, ruzie, moord, enz. Heel duidelijk is het slot van v.21: wie dit doet, wie leeft uit het vlees, zal het Koninkrijk van God niet beërven!

En dan v.22: **Maar** de vrucht van de Geest is: Maar... hoe klinkt hier de tegenstelling! Daar staat iets heel anders tegenover! Het leven uit het vlees, met al die boze, donkere werken en daden. Duisternis, zonde. En dan aan de andere kant: het leven uit de Geest, met **vrucht**. Werken is iets wat je zelf voor elkaar krijgt, iets wat je zelf bewerkt. Maar vrucht, dat krijg je. Vrucht laten wij niet zelf groeien. Vrucht ontvang je. Wanneer je als christen leeft uit de Geest, wanneer door wedergeboorte de Heilige Geest in je hart woont, dan komt die vrucht er ook. De Heilige Geest neemt die vrucht Zelf mee! Hij staat er voor in, Hij zorgt ervoor.

En wat is die vrucht dan? Die ene vrucht, met die negen aspecten: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Eén vrucht, met negen aspecten. Een vrucht heeft tijd nodig om te groeien. Die groei geeft de Heere. Als je een appelboom plant duurt het wel even voordat je de eerste appel in handen hebt. Er kan van alles mis gaan: te weinig regen of zon, te weinig voeding in de grond, een zware storm... Maar er zijn ook dingen die je wel kunt doen: bemensten, extra water geven, snoeien. Zo is het ook met de vrucht van de Geest. Zonder de Heere komt er geen vrucht. Maar van ons wordt tegelijk gevraagd om ons te richten op die vrucht, om als het ware belemmeringen weg te halen, om te snoeien op z'n tijd. v.25: Indien wij door de Geest leven, zo laat ons ook door de Geest wandelen! Dit houdt zowel leiding als kracht in: beslissingen en keuzes moeten we maken volgens de leiding van de Heilige Geest, en we moeten handelen in de geestelijke kracht die de Geest geeft. *Wandelen* wordt in de Schrift vaak gebruikt om de handelwijze voor het hele leven te vertegenwoordigen.

Als we beter gaan kijken naar die negen aspecten van de Geest, moeten we ons oog eerst en vooral op de Heere Jezus richten. Hij is Degene die volmaakt leefde door de Geest. In Zijn leven zie je de volmaakte vrucht bloeien. Al deze eigenschappen zijn zichtbaar in Jezus. Hij **is**: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Daarom moet ons oog steeds weer op Hem zijn. Biddend: Heere Jezus, laat Uw liefde in mij zijn. Laat Uw blijdschap in mij zijn. Geef mij Uw vrede, Uw lankmoedigheid, Uw goedertierenheid. Laat Uw goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid in mij zijn.

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek

Startopdracht

Een leven met de Heere wordt ook zichtbaar.

1.
 - a. *Persoonlijk.*
 - b. –
2.
 - a. *Persoonlijk.*
 - b. Een juk ligt als een last op je schouders. Het bindt je en drukt je neer. Zo is de wet. Je bent gebonden, als een slaaf.

- c. Je bent bevrijd van de slavernij van de wet en vrijgemaakt om de Heere te dienen. Dan zul je uit liefde tot Hem Zijn geboden gaan houden.
- 3.
- a. Omdat het om de kern van het Evangelie gaat.
- b. Dat ook in ons leven het gaat om de vraag of wij geloven in de Heere Jezus Christus alleen.
4. –
- 5.
- a. *Persoonlijk.*
- b. Een leven dicht bij de Heere. Dat is een liefde van liefde tot God en je naaste. Die liefde wordt op allerlei manieren ook (praktisch) zichtbaar.
- 6.
- a. In de verzen 19-21 worden allerlei werken van het vlees opgenoemd. Het vlees staat tegenover de Geest.
- b. Die vormen voor alle tijden en plaatsen een groot gevaar.
- c. Het is nooit goed om teveel alcohol of andere middelen te gebruiken. Die benevelen je brein, zorgen ervoor dat je niet meer goed kunt nadenken en dan ga je domme, zondige dingen doen. Dat past niet bij een leven met de Heere.
- d. In de hel.
- 7.
- a. *Persoonlijk.*
- b. *Persoonlijk.*
- 8.
- Op www.dordtse-leerregels.nl vind je ook een weergave in eigen woorden.
Gelovigen worden verlost van de overheersende macht van de zonde, maar niet van de oude mens
De mensen die God naar Zijn voornemen tot de gemeenschap met Zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, roept en door de Heilige Geest doet wedergeboren worden, verlost Hij wel van de heerschappij en slavernij van de zonde, maar Hij verlost hen in dit leven niet helemaal van het vlees en het lichaam van de zonde.

De inwonende zonde

Hieruit komen de dagelijkse zonden van zwakheid voort; ook aan de allerbeste werken van de heiligen kleven gebreken. Dit is voor hen steeds weer een reden om zich voor God te verootmoedigen, hun toevlucht te nemen tot de gekruisigde Christus en om de neiging om te zondigen hoe langer hoe meer te doden door de Geest van de gebeden en door heilige oefeningen in godsvrucht. Zo hunkeren zij naar het einddoel van hun geloof, de volmaaktheid, totdat zij van dit 'lichaam van de dood' verlost zijn en met het Lam van God in de hemel zullen regeren.

- a. Van de overheersende macht van de zonde maar nog niet van de oude mens.
- b. De zonde heeft geen heerschappij, geen macht meer over je. Tegelijk blijf je wel een zondig mens, dat geneigd is tot het kwade. Daartegen hebben we te strijden, en daarvoor hebben we Gods hulp nodig. Die zonde moeten we ook belijden, God wil ze ons uit genade vergeven.
- c. *Persoonlijk.*
- d. Dan zouden we Hem niet meer nodig hebben. Nu hebben we elke dag weer de Heere en Zijn genade nodig. Dat maakt en houdt ons afhankelijk van Hem!

Slotopdracht

Een mooie opdracht om met de inhoud van de vrucht van de Geest bezig te zijn.